

Gedicht 'In april'

Is het 25 jaar geleden.....

Dat mijn vader is overleden....

Door zijn dood..... kwam ik op alle fronten te staan in het rood....

Rondom zijn ziek zijn.....was ik vaak samen met hem en wij vonden dit fijn....

Maar vrij snel daarna.....toen ik me werd van zijn afwezigheid gewaar.....

Klapte ik finaal in elkaar.....

Kort voor zijn overlijden.....deed ik een fijn leven leiden.....

Als tennisdocentdeed ik het goed bij jong en oud "talent".....

Werd verliefd.....maar kón van alles niet.....ik had zóveel verdriet....

In een jaar tijd.....raakte ik alles kwijt....

'Mijn'' geliefde, baan en huis.....spijtig genoeg had ik mezelf toen ook nog niet als thuis....

Was mezelf kwijt geraakt.....het overlijden van mijn vader was als een draak....

Ik kon zijn dood niet accepteren....wilde zelfs hierom niet meer leven.....

De psychiatrie heeft mij dozen vol pillen gegeven.....

Ik was een wandelende medicijn box.....maar dan zonder rok.....

Door alle medicatie.....had ik met mezelf niet meer een relatie.....

Toen ben ik gaan lezen.....en is bij mij de vraag gerezen.....

Zijn het mijn diagnoses die ik moet vrezen.....?

Mijn "ziek" zijn ligt in mijn verleden.....

Na 32 jaar heb ik dit bewezen.....gekregen.....

De diagnoses overboord.....mooi mens is wat nu bij mij hoort....

Geboren...bij ouders waar ik werd vaker verstoot.....hield mij groot....

Maar steeds meer geef ik nu aan mijn vaders stem gehoor.....

Voor hem hoeft het niet meer dat ik "scoor".....

Is wat ik nu vaker van hem "hoor".....

Mijn vader is weer bij mij.....na 25 jaar terug aan mijn zij....

Nu kan ik "winnen" iedere partij.....

De dichter overweegt de gedichten te bundelen in een boek. Wilt u daar financieel een steentje aan bijdragen, laat het dan weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl